

24-01-2020 Ook met de voorbereidingen voor mijn leven in Cambodja straks, ben ik druk geweest; woonruimte (laten) zoeken en aan de hand van een paar foto's een huurcontract aangaan, nadenken over vragen als: wat moet er eigenlijk gebeuren als ik in Cambodja in een noodsituatie beland? Wat als ik mijn creditcard verlies? Wat als ik gerepatriëerd moet worden? Wat als..... Het is maar goed dat er een thuisfrontteam achter mij staat, dat mij hielp de zaken op een rijtje te houden en dat zich straks zal inzetten als verlengsnoer tussen Cambodja en Nederland.



Hoewel ik het al wel op jonge leeftijd over Cambodja had en een huisje boompje beestje leven mij soms best afschrikte, zou ik in mijn gekste fantasieën niet kunnen bedenken dat ik morgen in het vliegtuig naar Cambodja zou stappen om daar te gaan wonen en werken met kinderen in sloppenwijken. Ik ben ontzettend dankbaar voor alle hulp die ik gekregen heb, alleen was het nooit gelukt.

Nu de laatste puntjes op de i zetten om morgen vanaf Schiphol te vertrekken. Ik kijk er ontzettend naar uit!